

Boy Ecury †

26-4-1947

Dagblad: Amigoe
di Aruba
Curaçao



BOY ECURY.

Acrostico.

Tributo postumo al martir que
regresa al terruño que le vio na-
cer, venerado por todos los hom-
bres amantes del derecho y de la
libertad. Recordado siempre
porque su hazaña no ha sido en
vano!

B enemerito hijo — blason de
[Aruba]
O ye el gemido de las campanas
Y aravi grave que entona el alma!

E ponimo martir de nuestra
[historia]
C ausa mas noble no habra
[ninguna]
U ltrapasaste valeroso los
[confines de la gloria]
R ecio soldado de America y de
[Holanda]
Y a luchaste — Boy — ahora
descansa!

Mike Asencio.

Curaçao, Primavera de 1947.

In Memoriam

Het is juist dezer dagen 10 ja-
ren geleden, dat aan boord van
een der vele schepen, die de ha-
ven van Curaçao in- en uitvaren,
een jongen over de reling geleund
zijn dierbare moeder- en vader-
en vele broeders en zusters,
een hartelijk vaarwel en tot we-
derz. en toezwaaide. De jongen
was Boy Ecury, juist 15 jaar ge-
worden en welke, zoals zovele
kinderen van dit land voor hem
gedaan hadden, zijn studie en op-
voeding in Nederland ging vol-
toeien.

Een goede flinke jongen met
een nobel karakter, waarvan de
vader wist, dat hij wel zijn best
zou doen en waarvan de moeder
wist, dat hij braaf en goed zou
blijven, ver van haar moederlijke
beschermende vleugels, van haar
zorgen en haar liefde, die einde-
loos zijn en overvloedig.

De jongen aan boord keek over
de rode daken van Willemstad en
over de wijde zee en haalde eens
diep adem en gevoelde zich blij bij
het verdriet van het afscheid, hij
zou goed zijn best doen en zor-
gen, dat hij spoedig terug zou ko-
men, vol geleerdheid en veel
slimmer dan de jongens van zijn
school, die achterbleven. En aan
de awasá op het Brionplein ston-
den de vader en de moeder, tu-
rend naar den steeds kleiner wor-
denden jongen. Geen blijheid
mengde zich bij het verdriet van
het afscheid, alleen de vurige
hoop en het Godsvertrouwen, dat
hij veilig zou worden terugge-
voerd naar het grote huis in Aru-
ba, waar een plaatsje voor hem
zou open blijven en..... open
bleef.

Want het heeft niet mogen zijn.

Boy heeft wel zijn best gedaan,
hij heeft goed geleerd en is braaf
gebleven en het is waar, is ook
weerom gekomen..... maar niet
naar het lege plaatsje in het grote
huis.

Het is moeilijk in een kind de
vormen te zien van den man, die
hij eens zal worden. Want wie
van ons, die achter bleven, wist
dat de jongen, die wegg. ng, zich
zou vormen tot een man van zulk
een groot karakter? Want wie
van ons kón weten, dat die kleine
knaap, die ondeugende jongen,
zou opgroeien tot een man, die de
grote, de voor ons gewone ster-
velingen onbegrijpelijke grote
moed zou hebben, en het edele en
sterke en dappere karakter, dat
hem de kracht zou geven om te
zeggen en te doen: ik geef mijn
leven, vrijwillig en zonder vreze,
voor de grote zaak, voor de vrij-
making van Nederland?

Ah, wat een daad. Wie van
ons, die vaak niet eens tevreden
zijn met de leeftijd van den mens,
70 jaren, kan dit begrijpen?

Wie van ons, die vechten om
dit leven van jaar tot jaar, van
uur tot uur en uiteindelijk van

minuut tot minuut, die soms de
onmogelijkste dingen doen om het
leven met een korte tijd te verlen-
gen..... wie van ons kan de moed
begrijpen van dezen jongen man,
die ver van huis en haard, zon-
der de troost van zijn vader en
de liefde van zijn moeder, zo
moedig zijn leven gaf, zo dapper
zijn kostbare weinige jaren weg-
schonk juist aan het begin van de
rijkste jaren van ons leven?

O Boy, hoe gaarne waren we
bij je geweest die gure koude win-
terdag, hoe gaarne hadden we je
omhelsd, dit schone gebaar van
je vaderland, want hoe bitter
moeilijk moet het geweest zijn te
sterven zonder nog even te kun-
nen zeggen tot ons: Dag Mav, dag
Pappa, dag allemaal!

We weten het. Je hebt het ge-
zegd en geschreven en wij hebben
het gelezen. We hebben je testa-
ment gelezen en herlezen en je
laatste groet in de zoete taal, in
het zo zacht en kinderlijk lief
klinkende Papiamento, is voor
eeuwig in ons geheugen geprent.

Wij zullen je niet vergeten en
we zullen je voorbeeld niet ver-
geten. Hoe gelukkig zijn we, en
hoe danken we God, dat de kou-
de bodem van Nederland je heeft
teruggegeven als een ereschuld,
je niet heeft willen onthouden aan
je dusji Aruba. Hoe zullen we je
met liefde neerleggen in de war-
me bodem van je kleine geboorte-
land, naast Mamachi, die zovele
jaren vergeefs op je gewacht
heeft. Hoe is haat vurig gebed
voor je verhoord, hoe schoon is
het, dat jullie nu toch verenigd
zijn, niet alleen in de Hemel,
maar ook in het graf. Hoe goed
is het, dat je weer bij ons terug
bent, en hoe gelukkig maakt het
ons door al onze tranen heen te
weten, dat tenminste je dierbare
overblijfselen rusten in ons mid-
den.

Wij hebben vaak niet veel in
het leven om trots op te zijn. Wat
we bereiken is vaak maar een
handvol en aan goede en grote
daden is ons leven maar arm.
Het is misschien niet juist trots te
zijn op de daden, die een ander
verricht heeft. Maar toch.... als
straks de „Van Speyck” de haven
van Aruba zal binnenvaren, zal
ons verdriet gemengd zijn met
trots, trots op jou, onzen broeder,
trots op den burger van Aruba en
trots op den Groot Nederlander,
Boy Ecury.

R.H.

„CONSTANCIA”.

Hedenochtend na negen uur
berichtte ons het hoofdkantoor
van de K.N.S.M., dat men juist
een telegram had ontvangen uit
La Guayra, dat de „Constancia”
hedenochtend van daar zou ver-
trekken. De boot kan dus toch
morgen in de loop van de dag op
Curaçao worden verwacht.